



DALTONSCHOOL GENT De Kleine Icarus



Geef je kind vleugels!



NIEUWSBRIEF 3 FEBRUARI 2017

Beste ouders,

Belangrijke data

Zaterdag 18 februari: Quizavond

Woensdag 22 februari: Grootouderfeest

Woensdag 22 maart: Pedagogische studiedag – geen school

Zaterdag 25 en zondag 26 maart: KLUSDAG

Maandag 17 april: Paasmaandag

Zaterdag 29 april: schoolfeest 10 jaar DKI

Woensdag 24 mei: “Shakespeare Rocks”

Shakespeare Rocks

De workshops waren tot hertoe FANTASTISCH!

Zowel kinderen als teamleden hebben heel wat bijgeleerd en zijn wild enthousiast.

Deze workshops zijn niet enkel voorbereiding naar de musical toe, maar kaderen in de leerdoelen van muzische vorming. De organisatie MUSICAL ON STAGE werkt geheel volgens de leerplannen van het GO!

Elke repetitiedag wordt verwerkt in de taakbrief zodat er geen instructiemomenten verloren gaan en er voldoende verwerkingstijd is op de nieuwe leerstof.

Op 29 april gaat ons schoolfeest door dat ook in het thema staat van Shakespeare en op WOENSDAG 24 MEI gaat de musical door.

Op deze dag gaan er twee voorstellingen door. De eerste wellicht om 17u en de avondvoorstelling om 19u.

Het is onze intentie dat ALLE KINDEREN van onze school kunnen deelnemen. De kleinste kleuters geven het beste van zichzelf in de eerste vertoning, zodat ze tijdig in bed kunnen. Voor de anderen wordt het wel iets later, maar dat kan wel eens, de volgende dag is er geen school.

Wij gaan er ook van uit dat al onze kinderen mogen deelnemen: Voor jullie en voor ons, maar vooral voor hen vooral wordt het een niet te vergeten ervaring!

Wie toch zou beslissen dat zijn/haar kind niet kan deelnemen aan de musical, laat ons dit a.u.b. zo vlug mogelijk weten. Je meldt dit aan de juf of aan het secretariaat.

Beste ouders, bij de voorbereiding van zo'n evenement komt er altijd wel een (gezonde) dosis chaos kijken en lopen er hier en daar dingen wat anders dan gepland. Wij hopen op enig begrip hierover en we hopen vooral op een even groot enthousiasme en respons van jullie. Mobiliseer tijdig vriend en familie en voor zover dit nog niet gebeurd is, duid deze dag met stip aan in jullie agenda!

In maart ontvangen jullie een uitgebreide brief. Daarin krijgen jullie meer uitleg over de voorbereiding en zullen jullie ook uitgenodigd worden tot jullie medewerking. Om het geheel te financieren zullen er vanaf 10 maart 2017 kaarten verkocht worden aan 10 Euro(volwassene) en 5 Euro(kind tot 12 jaar). Verdere info hieromtrent volgt.

Impetigo

Deze besmettelijke ziekte (oppervlakkige infectie van de huid, ook 'krentenbaard' genoemd) is de laatste maanden bij een aantal kinderen op school vastgesteld. In de lagere klassen werden geen nieuwe gevallen gemeld, echter wel in KO(kevertjes). Om eventuele verdere verspreiding te vermijden zullen de kleutertjes die slapen niet langer gebruik kunnen maken van de kussentjes en dekentjes van de school.

Aan de ouders van de kleutertjes die wel slapen willen wij vragen om zelf te voorzien in een dekentje en/of kussentje en deze duidelijk te naamtekenen. Tweewekelijks zullen deze terug meegegeven worden naar huis om te wassen.

Kinderen die besmet zijn moeten 48 uur thuisblijven en antibiotica nemen. Nadien kunnen de kinderen terug naar school mits het wondje volledig afgedekt is. Ondertussen blijven we poetsen met ontsmettende producten, worden de handen meermaals per dag gewassen,...

Vervangingen binnen het team:

Juf Els van het eerste leerjaar krijgt binnenkort een (Valentijns)baby! Ze is vanaf maandag 6 februari in zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door Lorenzo D'Haese.

Juf Julia van het derde leerjaar gaat de rest van het schooljaar 4/5 werken. Op vrijdag wordt ze vervangen door juf Laurence.

Ikzelf ben een paar (tot de paasvakantie) weken out door rug problematiek. Juf Mien en Leen vervangen mij als directie.
Juf Aline neemt de klas van de Vlindertjes over.

Studietoelage

In theorie zijn het kleuter- en het lager onderwijs kosteloos. In de praktijk lukt dat echter niet altijd. Denk maar aan een bosklas, een bezoek aan de diertuin en andere schooluitstapjes: ze zijn leuk en leerrijk, maar ze zijn niet altijd kosteloos. Omdat dergelijke extra uitgaven een probleem kunnen zijn voor mensen die het niet breed hebben, kunnen zij rekenen op financiële steun zoals de schooltoelage.

Dit schooljaar bedraagt de toelage 90,13 euro voor kleuters en 101,39 tot 152,09 euro voor kinderen in de lagere school.

De eerste manier om een schooltoelage aan te vragen is op papier. Je kan de formulieren krijgen op school bij de zorgcoördinator Anja, opvragen via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid of afhalen bij het Centraal Meldpunt Oost-Vlaanderen (Woodrow Wilsonplein 2).

Als iemand uit het gezin overweg kan met de computer, kan die de aanvraag ook online www.schooltoelagen.be.

Ouders die denken recht te hebben op deze toelage, kunnen een aanvraagformulier aanvragen bij Anja, onze zorgcoördinator.

Zoco Anja is steeds bereid om u te helpen bij het invullen hiervan.
Belangrijk om te vermelden is dat het dossier ten laatste 1 juni 2016 binnen moet zijn!

Cool 4 kids

Tijdens de paas- en zomervakantie gaan er op onze school kampen door voor kinderen van 2,5 jaar t.e.m. 8 jaar. Deze worden georganiseerd door Cool 4 Kids. Eerstdaags wordt hun folder met de nodige informatie meegegeven met je kind.

Klasnieuws uit de onderbouw – Kevers



In het zaadje zit al de hele bloem,
als je 't knuffelt doet het ...
BOEM!

Naar Marc De Bel





Ik heb geen speciaal talent.
Ik ben alleen gepassioneerd
nieuwsgierig.

Albert Einstein



Klasnieuws uit de onderbouw – Vlinders

Wij weten ondertussen alles over Aboriginals en de Uluru berg!



Al even geleden, maar wij maakten ons klasje gezellig tijdens de kerstperiode!



Samen met juf en de mama van Ihab knutselen voor de kerstmarkt.



Werken rond gevoelens! Blij, bang, boos, verdrietig. We deden spelletjes, drama, knutselen. We luisterden naar verhaaltjes en leerden een lied.



De eerste kop-voeters zijn geboren! Met of zonder 'dikke' trui!



We leren werken met naald en draad, best moeilijk!



Klasnieuws van de Bijtjes

Sinterklaas leert ons schoenen veteren en leert ons hoe hij zijn baard scheert als hij te lang is.



Het toneelstuk "De koning zonder schoen" gaf ons dagen lang speel en drama plezier.



Dank je wel aan alle begeleiders die megingen. Zonder jullie zou het niet lukken.





Rolle Bolle , sporten, springen, dansen, klimmen en klauteren. Zelf de papa's genoten er ten volle van. Ook dank je wel Mama Nabil en Rebecca.



We zorgden zelf voor onze kerstboom en hadden een heel gezellig lichtfestival feest in onze klas.



Klasnieuws van de Libellen



Na de herfstvakantie zijn de libellen heel veel materiaal beginnen te verzamelen zodat we in de klas onze eigen winkel konden openen!

We leerden dat de producten in de winkel niet allemaal door elkaar staan maar netjes gesorteerd dus moesten de libellen dit ook doen. De kinderen vonden het leuk om in de rol te kruipen van de koper of de verkoper. We kwamen ook tot de ontdekking dat er op bijna elke verpakking een vreemde streepjescode stond met brede en smalle strepen en ook nog cijfertjes onder.

Met schaar en zwart papier in de aanslag maakten we onze eigen streepjescodes!

Onze winkel had zoveel producten dat we zelfs een kastje tekort kwamen! Enkele libellen namen het stappenplan en staken dit zelfstandig in elkaar.

We maakten ook onze eigen reclamefolder met zeer scherpe prijzen ;-)

We knutselden uit zoutdeeg onze eigen taartjes en koekjes en ook gingen we aan de slag met de balans om fruit en groenten te wegen.



We hadden er lang naar uitgekeken maar op 22 november was het dan eindelijk zover, de KLEUTERBOEMELDAG! De libellen kwamen terecht in het circus en gingen onder leiding van de circusdirecteurs kunstjes en opdrachten uitvoeren in de sportzaal, parcours afleggen met gekke fietsen, klimmen en klauteren, zaklopen, balspelen, levensgrote puzzel maken, domino, het grote springkasteel en nog zoveel meer! Volgend jaar komen we zeker terug!



Ondertussen begonnen de libellen zich voor te bereiden op de komst van Sint en Piet! We leerden het lied hoofd, schouder, knie en teen, maar we zongen het niet in het Nederlands maar wel in het Frans! Dat vonden de Sint en Piet ongelooflijk knap van de libellen!

We brachten het lied: Zie de maan schijnt door de bomen tot leven in een schilderwerkje met waterverf. De libellen bouwden met houten blokjes de stoomboot van de Sint en tekenden daarna wat ze gebouwd hadden. Op deze manier hadden we bouwplannen gemaakt zodat we elkaars stoomboot konden nabouwen. We maakten ook een mijter en pietenmuts uit clix en met de elektriciteitsdoos probeerden we de lichtjes en de motor van de stoomboot te laten branden.



Na het Sinterklaasfeest kregen we een nieuwe juf in de klas! Juf Céline kwam haar eindstage voltooien bij de libellen. Het werden vooral weken vol nieuw spelletjes. Zo maakten we kennis met het spel 'schaken', we bekeken het spelbord, hoe het is opgebouwd. Ook leerden we de verschillende schaakstukken kennen en zelfs welke stappen ze mogen nemen op het bord.

We probeerden zelfs al eens een klein partijtje te spelen tegen een vriendje maar ook tegen de computer! We leerden ook dat we op het einde van het spel elkaar de hand schudden ;-) want spelen is belangrijker dan winnen! Ook speelden we het spel Uno, op deze manier leerden we ook de getal beelden beter kennen, ook Cluedo kent nu geen geheimen meer. Iemand van de kleuterjuffen had de kerstverlichting gestolen maar Wie had het gedaan?? De kinderen gingen speurneuzen en konden het niet geloven....het was juf Sara! ☺

Ook speelden we het spel jungle speed, om dit te kunnen spelen moest je heel goed uitkijken en super snel zijn! We bakten ook nog heerlijke cupcakes in de klas die we konden verkopen op onze gezellige kerstmarkt

Het was leuk met juf Céline in de klas, we wensen haar veel succes!



Klasnieuws uit de 1^e graad – Pinguïns en Zwaluwen

Op 6 december kregen we bezoek van sinterklaas en 2 van zijn pieten. Toen we in de klas kwamen, lag er lekkers in onze schoen en stonden er mooie klascadeaus klaar. We oefenden die dag voor een leuk optreden voor de sint en kregen achteraf elk nog een lekkernij.

We werkten tijdens deze periode verder rond het thema boten. We maakten boten met allerlei materiaal, aan de hand van een stappenplan, ... Kijk maar eens wat een leuke resultaten.



Voor de kerstvakantie hadden we ons handen vol met het voorbereiden van de kerstmarkt. We kleurden en maakten vertelstenen, we wogen ingrediënten af voor koekjes, we smolten chocolade en lieten onze fantasie de vrije loop bij het maken van etiketten.

Wat een gezellige avond was dat!

Na de vakantie gingen we van start met het thema spellen van vroeger en nu. Zo maakten we kennis met de verschillende soorten spellen, maakten we ons eigen gezelschapsspel en probeerden we ze uit. We kregen hoogbezoek van Fred, de papa van Avil. Hij leerde ons 2 spellen kennen uit de Romeinse tijd. We gingen meteen aan de slag met de rota en het boevenspel. Leuk was dat!

Om het thema nog wat uit te breiden, brachten de kinderen ook foto's van zichzelf mee en leerden we over hun levenslijn en die van hun familie.



Wist je dat...

- De pinguïns alle letters al kennen!
- De zwaluwen tot 100 kunnen rekenen!
- De pinguïns en de zwaluwen nieuwe klasgenootjes hebben; welkom Anaïs, Etifia en Idara!
- De pinguïns kunnen splitsen tot 10!
- Wij zelf onze foto's trekken?
- De zwaluwen kennen een aantal maal- en deeltafels.
- De pinguïns bijna kunnen rekenen tot 20.
- De zwaluwen rijmgedichten en elfjes kunnen schrijven!
- Wij ons super goed amuseren?
- Juf Els hoogzwanger is, en er bijna een dochter of zoontje bij krijgt?
- Wij de beste vrienden zijn geworden!

Klasnieuws van de Paradijsvogels en Flamingo's

De leerlingen van de tweede graad werkten rond 'De tijd van toen'.
Hoe leefden onze ouders en grootouders? Is alles nog hetzelfde? Wat zijn de grote verschillen?

Een rondleiding in het huis van Alijn gaf vele antwoorden op onze vragen.
Het vierde leerjaar kreeg ook een voormiddagje les zoals vroeger.....



Vroeger schreven ze met krijt op een lei.



AAAAAUW! Wat doet dit pijn.



Als niet flink was kreeg je ezsoren!



Bakkes...zoethout!!



GEEEEEEF ACHT!





Vroeger keken mensen heel serieus foto. Weet je ook waarom?

Zo zag de woonkamer er in de jaren '70 uit.



Welkom in het Huis van Alijn! Hier zullen jullie zien hoe het dagelijks leven er vroeger uitzag.



Wist je dat de mensen vroeger ook veel kleiner waren?



Klasnieuws van de Kraanvogels

We hebben alweer een fijne, drukke periode achter de rug. We verkenden de ruimte en dachten na over wat we later zouden worden. Ook de bezoeken aan de middelbare scholen waren heel fijn. De kinderen schreven hier zelf een verslagje over.

BLOG ATHENEUM - geschreven door Behruz

Dinsdag 24/01/2017 gingen we naar het Atheneum.
We gingen daar naartoe om te kijken naar de middelbare school.

Daar gingen we naartoe met bus 9.
We hadden daar enkele vakken, maar eerst kregen we wat info.

Die vakken waren: Latijn, labo, Engels.
Maar tussen labo en Engels was er een pauze, daar hebben we geping-pong en ook iets gegeten en gedronken.

Ik vond labo zelf het leukst, want daar hebben we onze eigen haargel gemaakt.
Bij Latijn hebben we een bundeltje gemaakt, en bij Engels ook.

De meester van Engels was best wel streng!

Bij de terugkeer wisten we niet waar de bus stopte, dus dat was even zoeken!



Blog Zehra

Uitstap Gentbrugge - geschreven door Zehra

Hallo allemaal mijn Blog gaat over eergisteren wat we allemaal gedaan hebben.

- 1-Koninklijk Atheneum we moesten wat lopen/stappen
- 2-We moesten wachten op een andere leerlingen.
- 3-Toen kwamen ze.
- 4-En toen.....dat ga ik op het einde vertellen.
- 5-En dan moesten we de directeur luisteren.
- 6-Na dat moesten we naar de latijn les.Ik vond het best wel leuk maar tegelijkertijd was het beetje saai.
- 7-Na dat gingen we naar het labo. Ik vond het super leuk,we hadden haargel en ik ga het vandaag uitproberen.
- 8-Toen hadden pauze, we konden kiezen uit: Mandarijn,Appelsap,Perensap en Water.En tijdens de pauze.....ga ik ook op het einde vertellen.
- 9-Na de pauze moesten we de meester volgen die Engels geeft.
- 10-Na de Enaelse les gingen we wea.

Nu ga ik van Nr 4- vertellen wat de.....was.Toen ze kwamen kwam ik een jongen tegen die ik ken van uit NL.En hij zat achter mij.Nu ga ik Nr 8- vertellen dus tijdens de pauze gingen Beyza en Shaeyma naar die jongen en ze zeiden: ken je Emre uit NL en hij zei: euhm..... ja en dat was het. Ik hoop dat jullie mijn Blog leuk vonden.



We zijn ons ook volop aan het voorbereiden op de musical 'Shakespeare Rocks!'. Ellen en haar team kwamen opnieuw op bezoek en de leerlingen leefden zich volledig uit tijdens een workshop drama, muziek en dans. Ook de rollen werden verdeeld. Je hebt misschien thuis al het eerste nummer gehoord, want ook in de klas zingen we er op los. Uit volle borst natuurlijk!



Nog een dikke proficiat aan alle Kraanvogels voor hun goede inzet tijdens hun allereerste examenperiode! Al dat blokken, studeren werd ook beloond met heel fiine resultaten. Goed gewerkt, Kraanvogels!



Klasnieuws van de Torenvalken

WORKSHOP MUSICAL ON STAGE

De Torenvalken hebben de klas uitgeleend voor de workshops van Musical on Stage. De kids bereiden zich samen met Ellen en haar team een musical voor. Alle kinderen hebben een rol in de musical. Maar we mogen niet te veel vertellen, anders is het geen verrassing meer!



DANSVOORSTELLING

In januari gingen de Torenvalken kijken naar een dansvoorstelling in de Kopergieterij. Zes Canadese dansers dansen op muziek van Beethoven. Het bijzondere aan de voorstelling was dat één van de dansers doof is. Toch slagen ze er allen in om een spectaculaire en bruisende voorstelling op te voeren. De Torenvalken waren allen ontzettend verbluft en onder de indruk van het verhaal, de dansbewegingen, de muziek en het lichtspel. Aangezien er geen foto's konden getrokken worden van de voorstelling, werden wel een aantal tekeningen gemaakt.



Tijdens de wandeltocht naar de Kopergieterij, was er even tijd om de toerist uit te hangen.



Tot de volgende keer.

Daag!